

25/25

Andy Gifford '12

**DE BUSTE VAN DE KEIZER**

Novelle (1935)

Joseph Roth



JOSEPH  
ROTH



... met Franz Adve... zijn verwanten...  
... de... woorden. Dat waren, zoals hij graag...  
... niet enkel zijn verwanten voorbehouden, maar ook zijn...  
... kalmeren uit de Theresiansche Akademie, die in Wenen...  
... Maand tweemaal per jaar zomer en winter (twee weken of langer)  
... meer hij zo... door zijn veelzijdige vaderland reisde, genoot hij intens van alle  
... typische kenmerken, die zich overal op eeuwig dezelfde en toch afwisselende manier  
... in alle stations, kiosken, openbare gebouwen, scholen en kerken van alle  
... den van het rijk. Overal droegen de gendarmen dezelfde wederhoed of dezelfde  
... ge hem, met gouden pin met de bekende dubbelkoppige adelaar van de  
... vs; overal waren de houten deuren van de k.u.k. tabakszaken met  
... strepen beschermd; overal droegen de bolstengcommissarissen  
... in aan de blanke sabels, in elk garnizoen...  
... de cavaleristen.





25 / 25

*[Handwritten signature]*

In het vroegere Oost-Galicië, het huidige Polen, ver weg van de verbinding met Brody, ligt het dorpje Lopatyn, waarover ik hier een zou willen vertellen.

De lezers zullen het de verteller niet kwalijk nemen dat hij vooreerst een historisch-politiek kader schetst. De onnatuurlijke grillen van de laatste tijd, dwingen hem hiertoe.

Want aan de jongere lezers moet wellicht worden uitgelegd dat gebied, dat vandaag behoort bij de Poolse Republiek, tot aan het einde die men wereldoorlog noemt, een van de vele kroonlanden was van de Hongaarse Monarchie.

In het dorpje Lopatyn dus leefde de afstammeling van een oud Poolse Xaver Morstin - een geslacht dat (trouwens) uit Italië stamde en in Polen was gekomen. Graaf Morstin had als jongeman gediend bij de dragonders. Hij beschouwde zichzelf niet als een Poolse aristocraat, van Italiaanse afkomst. Neen, zoals velen van zijn stand in de vroegere Oostenrijks-Hongaarse Monarchie was hij een van de edelste en zuiverste absolute Oostenrijker, of anders gezegd: een supranationaal mens en een

Wanneer men hem bijvoorbeeld zou gevraagd hebben - maar gekomen zijn? - tot welke "natie" of tot welk volk hij behoorde, dan zou onbegrip, zelfs verbluft gekeken hebben, waarschijnlijk ook vervenontwaardigd. Met welke criteria zou hij zich bij een of andere nationale Europese landen thuis. Zijn vrienden en familie leefden verspreid over Keizerlijke-en-Koninklijke Monarchie was een kleinere weergave van de beschouwde de graaf die als zijn enige vaderland.

Een van zijn zwagers was districtshoofd in Sarajevo, een andere ambtenaar van zijn broers diende als eerste luitenant artillerie in het Hongaarse Banaat, gezant in Parijs; een andere grootgrondbezitter in het Hongaarse Banaat, van Italië; een vierde leefde uit zuivere passie voor het Verre Oosten. Af en toe bracht Franz Xaver zijn verwanten en vrienden binnen de Monarchie woonden. Dat was de reden waarom zij die waren niet enkel zijn schoolkamer.